



Vasakrusningar

Medlemsblad för Logen Höganäs nr 634
Årgång 14 Nr 2/17



Kära Vasasyskon.

Det har bara blivit ett nummer av Vasakrusningar som utkommit i år. Som ni alla vet har det varit ett tråkigt år, då vår ordförande Sy Birgit hastigt gick bort efter en kort tids sjukdom. Även vår Br Olof Breitfeld samt Sy Elis Ek har gått bort i höst så saknaden är stor efter allesammans.

I mars var det dags för Systrarnas afton, då vi fick vistas i "sagornas värld" med allt från lilla My till Rödluvan, Pippi m. flera. Vi fick även deltaga i en frågesport, mycket trevligt upplagt.

I juli månad var det Sverige- Amerika mötet. Då gästades vi av tre besökare från Amerika, Br Bertil Winter, Sy Daga-Karin Lindquist samt Br Curtis Mahon. Vi fick även besök från Logen Nybyggarna nr 698. Därifrån kom det fyra Vasasyskon och från Logen Kärnan nr 608 kom sex syskon. Även en från Norra distriktet, Logen Skövde nr 626 kom på besök. En fin fanparad förgyllde kvällen, utförd av Br Calle Nilsson och Sy Kerstin Nilsson, Br Yngve Hult samt Sy Agnetha Bergström Hult.

Kulturmötet i september gick i Skånes tecken. Släktforskarna kom och berättade hur vi kunde söka våra rötter och det var mycket intressant.

Vi hade också en "Gästloge" denna kväll där sju gäster deltog.

Kvällen slutade med att "Kjell-Yngvez med Syztrar" sjöng skånska visor.

Vår utflykt i år blev i oktober, då vi besökte Vallåkra stenkärlsfabrik och sen gick färden till Malmö opera, där vi fick god mat och efteråt såg vi på Spelman på taket. Lotterier på hemfärden, mycket bra ordnat av gruppen.

I oktober var det dags för Brödernas afton, då amerikanska presidenter kom på besök, även en trevlig afton.

November mötet var inte så välbesökt, men vi fick installerat en ny broder, Br Bo Ingvar Olsson. Han skall känna sig varmt välkommen.

Nu ser vi fram mot vårt julmöte, och till alla er som inte kan komma vill jag önska God Jul och Gott Nytt År.

Bästa Vasa hälsningar.

Inger Bengtsson, TFO